

Prof. zw. dr. hab. Wilken Engelbrecht

De wondere wegen van La Salette in de receptie van Nederlandstalige literatuur

De Mariaverschijning van La Salette op 19 september 1846 was de eerste van een modern type verschijningen die tot op heden vrij regelmatig plaatsvinden. Deze verschijning vond plaats in een afgelegen bergdorpje in de Franse Alpen aan twee herderskinderen. De Hl. Maagd waarschuwde voor apocalyptische gebeurtenissen en riep op zowel tot persoonlijke omkeer, als tot omkeer van de wereld. Alleen zo, en door regelmatig te bidden zouden de apocalyptische gebeurtenissen kunnen worden afgewend.

Hoewel de Kerk eerst kritisch stond tegenover dit nieuwe type verschijning, werd zij toch als authentiek erkend. La Salette vond grote weerklank bij intellectuelen van die tijd en zorgde voor een hele reeks opvallende bekerings. Centraal in de verspreiding van de boodschap stond de Franse schrijver Léon Bloy (1846-1917). In Nederland waren Pieter van der Meer de Walcheren (1880-1970) en in Tsjechië Josef Florian (0873-1941) de apostelen van La Salette. Alle drie stonden aan de basis van een opbloei van het katholicisme in de *Renouveau Catholique*, een spirituele beweging die nogal eens kritiek had op de officiële clerus – een kritiek die ook was uitgesproken door de Hl. Maagd. De beweging ging in Tsjechië hand in hand met vertalingen van Nederlandstalige literatuur.

Link: De wondere wegen van La Salette, <https://cesnet.zoom.us/j/8374553831>

Meeting ID: 837 455 3831

Donderdag 4 november 2021, 16.30 uur.