

**Dr hab. Agata Kowalska-Szubert**

***De hemel op aarde – fraseologismen over de hemel***

De hemel is dé plek waar alle christenen na hun dood naartoe willen. We streven ernaar, we denken eraan, we doen ons best om na onze dood een plaats in de hemel te verdienen. De gedachte aan de hemel vergezelt ons; het is dan ook geen wonder dat we rond het woord *hemel* metaforen opbouwen.

Het Nederlands is rijk aan vaste verbindingen met *hemel*. Het doel van mijn bijdrage is om die even het revue te laten passeren en te kijken of ze nog altijd aan “het boven het uitspansel gedachte verblijf van goden of van God, Christus, engelen en de gelukzaligen” refereren. Met andere woorden: wat zien we op de fraseologische hemel?

**Link: De hemel op aarde, <https://cesnet.zoom.us/j/8374553831>**

**Meeting ID: 837 455 3831**

Vrijdag 5 november 2021, 11.30 uur.